

# Debatt: Naturskyddsföreningen: Svara på de svåra frågorna om Distorp

Alla partier säger att de vill bevara åkermarken. Ändå offras den gång på gång för att ge plats åt annat. För tillväxtens skull, skriver Naturskyddsföreningen i Linköping.



När detaljplanen för Distorp klubbades 2010 var detta något beslutsfattare fortfarande kunde blunda för. Men nu? Ser ni inte hur sårbart vårt samhälle är, skriver Naturskyddsföreningen i Linköping.

Foto: Åke Alvin

Debatt 2024-12-03

[Naturskyddsföreningen i Linköping genom Nina Bäckman, Charlotte Carbonnier, Annika Elmqvist, Peter Fritzson, Malin Gröndahl Maass, Jan Gustavsson, Lena Horgby, Mats Linde, Christer Svensson, Göran Toss](#)

Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Till de styrande i Linköping:

Vi försöker föra ett samtal om faran i att förstöra åkermark för alltid i Distorp. Men våra argument om klimatförändringar och ansvaret för framtida matförsörjning når inte fram. Svaret vi får är att Linköping måste växa och att Distorp har ett fantastiskt läge vid E4:an. Nu har ett nytt argument kommit: Ett industriområde i Distorp ska ge 6 000 jobb. När vi synar siffran visar det sig att det är en standardschablon, en gissning. En viss yta ska ge ett visst antal jobb. Håller den gissningen? Hur kan ni vara så säkra med tanke på utvecklingen inom AI och robotisering?

Alla partier säger att de vill bevara åkermarken. Ändå offras den gång på gång för att ge plats åt annat. För tillväxtens skull. Just nu är målet att vi ska bli 250 000 invånare. Allt i kommunen planeras för det. Om vi når det målet, måste staden fortsätta växa ändå? Hur stort ska Linköping

bli? Vad är lagom? Inget kan växa i evighet, inte ens Linköping. Någon gång tar det stopp och då måste vi hitta ett sätt att leva på en begränsad yta och ändå få mat, tak över huvudet och försörjning.

De flesta stora städer i hela världen har vuxit fram i bördiga jordbruksbygder. Det är därför den bästa jorden ryker först. Den utvecklingen har hållit på länge och nu accelererar den. Varje dag krymper jordbruksmarken. Det är ett ständigt knaprande. När den bördigaste marken asfalterats får man bruka annan jord, som i Brasilien där Amazonas djungler skövlas för att bereda plats för odling på mark som inte alls är lämplig. Lägg till detta en allt varmare atmosfär. Torra, brist på vatten på ett håll, höjda havsnivåer och översvämningar på ett annat. Det går inte längre att åka till Grekland på sommaren. Översvämning i Valencia. Vattenransonering i Frankrike. Klimatförändringarna är här. Det kan bli ont om mat. Säkert är att vi inte kommer att kunna importera mat så som vi gör i dag.

När detaljplanen för Distorp klubbades 2010 var detta något beslutsfattare fortfarande kunde blunda för. Men nu? Ser ni inte hur sårbart vårt samhälle är? Vad är värdet på en åker? I dag och i framtiden? Var finns det värdet i era beräkningar?

Kära styrande! Vi vet att Distorp har ett fantastiskt läge vid E4:an. Men vet ni att tre av fyra människor i Sverige oroar sig för en framtid i ett varmare klimat? Varför vill ni inte prata om de här frågorna? Varför vill ni inte ta dem på allvar?